

ZANDSCULPTUREN GARDEREN - STEIJNDELD



Na de lange warme zomer zagen we dat er nu – in oktober – ook weer een goede kans was op mooi weer, dus vandaar het besluit om de bus pakken en naar de expositie van Zandsculpturen in Garderen te rijden. Doordat er enkele omleidingen waren, kwamen we pas na anderhalf uur aan in Garderen. Na zo'n lange rit had iedereen zin in een heerlijk kopje koffie met natuurlijk iets lekkers erbij. Genietend van het zonnetje en van de mooie beeldentuin waar we zaten, smulden de bewoners en begeleiding van hun aardbeiengebakje met slagroom. En toen op naar de zandsculpturen. We konden niet geloven dat de kunstwerken die we zagen van zand gemaakt waren, zo mooi zag het eruit. Het thema was dit jaar Hollandse Meesters, maar de mensen die de sculpturen gemaakt hebben, zijn zeker ook meesters in hun werk! Bij veel kunstwerken zijn de bewoners op de foto gegaan, maar natuurlijk was de foto voor de Nachtwacht wel de mooiste! Halverwege de rondwandeling hebben we op een terrasje in de zon nog wat gedronken. Onder de indruk van al het moois wat ze gezien hebben, gingen de bewoners met de bus van De Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoed en Steijndeld weer terug naar huize Steijndeld in Gorinchem.

Mari Kant
(Activiteitenbegeleider Huize Steijndeld)

