

ZANDSCULPTUREN, GARDEREN



Dat je in september ook mooie dagen kan hebben, zagen we op dinsdag 14 september wel, toen we met enkele bewoners naar Garderen zijn gereden om daar de zandsculpturen te gaan bekijken. Maar om deze dag te starten hebben we in het restaurant van De Zandsculpturen eerst koffie met een lekker gebakje genuttigd.

Onder het genot van een doedelzakspeler en het geanimeerd spel aan tafel, door leuke, gezellige en knotgekken obers, konden we de zandsculpturen gaan betreden.

Van het knotsgekke naar het serieuze, het thema was 75 jaar bevrijding, en de sculpturen hadden te maken met de oorlog. We kwamen via een vliegtuig binnen, waar we lopend door de ramen de bommen en parachutisten zagen landen. Langs de paden stonden pantserwagens en de sculpturen waren afbeeldingen van vluchtende mensen, passerende soldaten, het achterhuis van Anne Frank, het bombardement op Rotterdam en heel veel "mooie" sculpturen die de gruwelen van de oorlog voor bij lieten gaan. Toen we bij de sculpturen van het bombardement stonden te kijken, kwamen er toevallig echte laagvliegende vliegtuigen over, die aan het oefenen waren op de hei in de buurt, wat toch wel voor koude rillingen zorgde.

Maar gelukkig, kwam er ook de bevrijding, en deze werd ook met veel sculpturen getoond en de bewoners herkende er ontzettend veel van.

Na deze sculpturen tour eerst even maar wat eten en drinken in het zonnetje op het terras, en daar de bewoners hun verhaal laten doen, over hun ervaringen uit de oorlog. Tijdens de gesprekken ging het al snel over op de aller daagse onderwerpen en we sloten de dag af, met een rondtoer door een rebusculptuur waar we moesten uit vinden wat er voor slagzin uit kwam, de bewoners deden fanatiek mee. Als aandenken nog even een souvenirje voor de bewoners gekocht en we konden weer terug naar de bus, waar ze vertelden dat ze enorm hebben genoten van deze mooie dag!

Dank Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld, dat de bewoners weer een fijne dag hebben gehad en bij het terugkijken naar de foto's, komt deze dag weer even boven, en zie je een mooie glimlach om hun mond verschijnen!