

Varen op de Linge

Hartenwens van mevr. Kruis uit de Molenhoek



In het najaar van 2015 was het de wens van mijn vader en moeder om te gaan varen. Vroeger hebben mijn ouders ook veel gevaren o.a. met vrienden, zoals bootreizen op de Rijn en Moezel en een tocht door Noord-Nederland. Alie de Wit regelde het één en ander en in november 2015 zouden we naar Rotterdam gaan, een tocht door de havens met de Spido, omdat in dat jaargetijde varen op de Linge alleen in het weekend mogelijk was. Helaas ging dat door ziekte en het overlijden van mijn vader niet door, maar wat in het vat zit verzuurt niet. Alie is vertrokken uit de Molenhoek en dit voorjaar nam Nienke Collee contact op over de hartenwens van mijn moeder. Het plan was om te gaan varen op de Linge. Nienke regelde alles en dinsdag 9 augustus 2016 was het zover. Om drie uur vertrokken we met de bus via Arkel, Kedichem en Oosterwijk naar Leerdam. We scheepten in en kregen een plaats in de kop van de boot met heel veel uitzicht, maar omdat de zon scheen was het er wel warm. Mijn moeder genoot van de tocht langs de oevers van de Linge met de mooie uiterwaarden met koeien, het natuurgebied en van de dorpjes, die aan weerszijden langs kwamen. Ondertussen werden we van de koffie en eten voorzien. In Arkel werd gekeerd en opnieuw voeren we weer langs de mooie oevers. Ze vond het erg leuk, dat zei ze meerdere keren. Om ongeveer 7 uur merkte de boot weer aan en langs de andere oever, via Heukelum en Spijk bracht Adriaan, onze buschauffeur ons weer terug in de Molenhoek. Moe, maar voldaan werd er in de Molenhoek nog een glaasje sap gedronken. We willen allen die dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk danken. Mijn moeder heeft genoten.

Sjanet Kortlever (dochter)