

## LEUK UITSTAPJE DALEMPOORT



Op woensdag 18 januari zijn wij – verzorgden – met vier bewoners van de Dalempoort de bus van Het Gasthuis (geschonken door de Vrienden van Het Gasthuis ingestapt om een ritje te maken langs de Waal. Het water stond erg hoog, dus dit was een mooi gezicht. Na de rit zijn we gestopt bij de pannenkoekenboot in Woudrichem. Hier zijn we met elkaar aangeschoven om een overheerlijke pannenkoek te eten. Het had de hele dag geregend en toen we op de pannenkoekenboot aankwamen begon het warme zonnetje te schijnen. Naast de heerlijke versnapering hebben we ook leuke gesprekken met elkaar gevoerd. Het was een fijne dag.

