

## WENS FREEK SMITS



Op woensdag 5 september zijn we – Freek Smits, bewoner Dalempoort en begeleiding - omstreeks tien uur vertrokken van 't Gasthuis richting de dijk van Dalem om deze te volgen naar Waardenburg. Een mooie route vooral omdat we door het dorpje Hellouw kwamen waar het ouderlijk huis staat waar de moeder van Freek is opgegroeid. Na een heerlijk bakkie koffie en een lekker koek genuttigd te hebben zijn we door de polder terug gereden naar Herwijnen waar we van een heerlijke lunch hebben genoten bij 'De Bakker'. Een bezoekje aan kaasboerderij de Zuivelhoeve in Haaften stond ook nog op het programma. We werden er vriendelijk ontvangen en het was leuk om kennis te maken met de geitjes, kippen, koeien, paarden en natuurlijk de heerlijke kaas- en zuivelproducten. Het uitje hebben we afgesloten met een heerlijk ijsje bij ijsboerderij 'De oude schuur' in Vuren. Het was een zeer geslaagde dag met mooi weer en vooral door de toegevoegde waardevolle herinneringen voor Freek. Hij heeft genoten, wij ook trouwens. Vooral namens Freek: Vrienden, heel erg bedankt voor deze super mooie dag!

