

De wens van mevrouw Schouten



Mevrouw Schouten had aangegeven dat zij heel graag nog een keer naar de bioscoop zou willen gaan. Op maandag 24 september was het zover. Met de bus reden we naar Almkerk en werden hier warm ontvangen met een lunch. We werden na de lunch vriendelijk naar de zaal begeleidt, omdat we met de lift moesten kwamen we door ruimtes die je normaal niet ziet, zoals bijvoorbeeld de keuken. We hadden de hele bioscoopzaal voor onze zelf, wat een ruimte. De film was fantastisch, we hebben ernaar gekeken met een lach en een traan. Het was een hele leuke dag!

