

DE WENS VAN MENEER REINDERS



Meneer Reinders had een wens ingediend bij de Wensboom. Hij wilde graag een rondvaart maken door de Biesbosch. Die wens werd vervuld en zo kon hij, samen met zijn dochter Petra, genieten van een vaartocht door dit prachtige natuurgebied. Waarom varen? Wel, meneer Reinders is vroeger schipper geweest en zodoende maakte hij zich toch enige zorgen toen de boot vast kwam te liggen! Maar dat probleem was snel opgelost. Natuurlijk zijn vader en dochter weer veilig aan wal gekomen en zijn zij een mooie herinnering rijker.

