

UITJE MOLENHOEK



Op 4 juli zijn we met acht bewoners van Molenhoek in twee bussen naar De Kersenhut in Cothen gegaan. Want ja, het is kersentijd! . Het was stralend weer en precies de goede temperatuur om lekker buiten te zijn onder de kersenbomen. We hebben genoten van de koffie met een klein advocaatje en daarna een twee gangen High Tea. Hartig & daarna Zoet. Heerlijk en goed verzorgd. Na ongeveer twee uurtjes zijn we gaan lopen door de hoogstamboomgaard. Verder hebben we gekeken bij het sorteren van de kersen die verkocht werden voor 6 euro de kilo. De bewoners lusten graag kersen, dus er werd ook geproefd! Er was ook een kersenmuseum, waar enkele bewoners gingen kijken, de andere bleven lekker onder de kersenbomen zitten bij De Kersenhut. Om half vier uur gingen we weer terug naar Gorinchem. Conclusie? Een fijne dag met stralend weer. Dank Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld, dank ook voor vrijwilligers en chauffeurs!!