

## Uitje Marienwaerdt



Om 11 uur zijn we – 5 bewoners van Dalempoort 2/3 en 4 bewoners van Steijndeld vertrokken uit Gorinchem. Middels een afwisselende, landelijke route reden we naar landgoed Marienwaerdt bij Beesd. De inzittenden van de bus genoten van de mooie natuur en de zonnige dag. Bij Marienwaerdt aangekomen kregen we een heerlijke lunch. Eén bewoner gaf aan het wel lekker te vinden om geitenkaas op een broodje te eten maar dat stond niet op de menulijst. Wel een salade! Geen probleem hij kreeg waar hij om vroeg. Wat een mooie gastvrijheid voor onze bewoners. Trouwens het broodje geitenkaas ging et in als koek. Bij het weggaan werd er aangegeven dat we altijd welkom zijn. Na het eten zijn we op het Notenlaantje gaan wandelen. Dit werd erg gewaardeerd door de bewoners. Dit laantje met walnotenbomen laantje is een fenomeen in de omgeving van Beesd. Het zonlicht dat door de bomen scheen en het fraaie landschap deed de mensen goed. Uiteraard heeft de chauffeur de bus en ons weer veilig thuis gebracht.