

UITJE MOLENHOEK - VAREN OP DE LINGE



Afgelopen week hebben de bewoners van de Molenhoek mogen genieten van een rondvaart over de Linge. Het idee ontstond omdat een bewoner aan gaf graag weer eens te willen gaan varen. Ook een andere bewoner reageerde hier enthousiast op. En zo gingen we deze week in 2 groepen op dinsdag en woensdag varen over de Linge. We vertrokken met 2 bussen naar Leerdam, waar we op de boot stapten. Tijdens de vaart was er een goed verzorgd Betuws lunchbuffet. We voeren door het smalle sluisje bij Fort Asperen, tussen de Betuwse dorpjes Gellicum en Rhenoy werd een sierlijke draai gemaakt en vervolgens voeren we weer rustig terug naar Leerdam. De bewoners hebben er volop van genoten, van het varen, de lunch en het prachtige weer! We willen de Vrienden van Het Gasthuis enorm bedanken voor dit mooie uitje!

