

NAAR HET KLOMPENMUSEUM



Op woensdag 2 november zijn we met bewoners van de Dalempoort in de bus gestapt richting Dussen. Hier werden we allereerst warm ontvangen bij het Klompenmuseum met een uitgebreide en gezellige lunch. Daarna werden we in de volgende ruimte verwacht voor een presentatie over het maken van klompen. De gastheer heeft ons laten zien hoe ze met een machine van meer dan 100 jaar oud een klomp maken. Na de presentatie hebben we in het winkeltje nog leuke 'klomp'vogelhuisje gekocht als herinnering aan deze gezellige dag uit. Een dag die we dankzij de Vrienden van Het Gasthuis konden organiseren.