

NAAR EEN CONCERT VAN BON JOVI



De grote wens van meneer Kees de Klein was om een keer een concert van zijn favoriete band Bon Jovi te mogen bijwonen. Wel die wens is vervuld door De Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld! Meneer De Klein heeft in juni, samen met zijn vrouw, volop genoten van het optreden van Bon Jovi.