

Familiebezoek in Kerkrade



Je zou maar 50 jaar geleden met de boot en de trein vanuit een warm en vertrouwd Sardinië naar Nederland zijn gekomen. Dan kom je in Zuid- Limburg omgeving Kerkrade terecht en gaat in de mijnen werken samen met je 2 broers. Als de mijnen sluiten in 1974 is er weinig werk in Zuid- Limburg en vertrek je alleen naar Gorinchem om te gaan werken bij de Vries Robbe in de fabriek. Elk weekend met de Opel kadet naar Kerkrade om je familie te bezoeken en in Gorinchem bouw je een eigen leven op.

Het is 19 jaar geleden dan dhr. Meloni voor het laatste in zijn Opel Kadet stapte om naar Kerkrade te gaan naar zijn familie. Daarna is het door gezondheidsomstandigheden niet meer gelukt. Zijn petekind Petra die voor hem zorgt, komt elke 4 weken naar Gorinchem gereden om hem te zien en voor hem te zorgen, er is dagelijks telefonisch contact. Maar de rest van de familie ziet hij weinig, dankzij de wens van de Vrienden is dit weer mogelijk gemaakt. Op 17 augustus om 09.00 uur vertrokken naar Kerkrade, onderweg kopje koffie en nog een boekje en bonbons voor zijn petekind. Vol spanning en steeds stiller op de achterbank kwamen we rond 11.00 uur aan in Kerkrade. De familie was compleet en zeer verheugd dat dhr. Meloni op bezoek kwam. Het was een emotioneel weerzien en dhr. was erg ontroerd. Na koffie met verse Limburgse vlaaien in de tuin buiten in de zon kwamen de verhalen over vroeger, er zijn veel herinneringen opgehaald, wat dhr. erg goed deed. Er werd een uitgebreide lunch geserveerd met allerlei beleg en brood met specialiteiten van Sardinië. Dhr. herkende alles en vertelde mooie verhalen over. Na de koffie met weer heerlijke vlaaien was het rond 15.30 tijd om afscheid te nemen. Dit was emotioneel voor dhr. en hij moest erg huilen. Maar gaf aan dat dit een van de mooiste dagen uit zijn leven was. In de auto was dhr. emotioneel maar heel erg dankbaar voor dit uitje omdat hij dit zo had gemist. Rond 17.30 waren we weer in Gorinchem bij de Molenhoek en dhr. was zo blij en opgewekt! Namens dhr. Meloni wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.