

EEN DAG VAREN



Allereerst was het lekker uitslapen en ontbijt op bed ,want daarna gaan we gezellig varen op de Linge. Al zo lang hadden we in ons hoofd weer eens te gaan varen met twee dames van de Molenhoek en hun eerste contactpersoon. Een van de dames had vroeger een eigen boot en herkende de omgeving van Leerdam nog heel goed. De andere dame ging als verzetje mee en heeft de hele tocht duidelijk laten blijken hoe mooi ze het vond.

De geplande dag van de boottocht was niet bepaald een dag die je uit zou kiezen om te gaan varen, maar door de verrukkelijke lunch hadden we er totaal geen erg in dat de zon niet scheen en het wat druilerig was. Er paste zelfs nog een sorbet bij . Met elkaar hebben we een geweldige dag op het water gehad. Super bedankt vrienden van het Gasthuis, de Molenhoek en Steijndeld!

