

DAGJE NAAR ROTTERDAM



Donderdag 21 juni stond er weer een uitstapje gepland voor bewoners van Steijndeld . Deze keer gingen we met een groepje bewoners naar Rotterdam. Omdat deze bewoners allemaal wat moeilijker te been zijn, was het uitstapje zo georganiseerd dat er weinig gelopen hoefde te worden. We begonnen de dag bij de Euromast. Voor dat we met de lift naar boven gingen, genoten we eerst van koffie met gebak. Daarna met de lift naar boven. Halverwege was het uitzicht al prachtig. Er stond wel behoorlijk wat wind. Maar daar was gelukkig weinig van te merken toen we nog verder naar boven gingen. We zaten tenslotte binnen en de het restaurant draaide rond. Ondertussen werd er uitgelegd wat we allemaal zag, prachtig! Nadat we nog even hadden rondgekeken in de souvenirwinkel, zouden we met de splashtour meegaan. Dit is een bus die eerst over de weg rijdt en daarna verder gaat te water. Maar toen iedereen in de bus zat, kregen we te horen dat de bus niet ging want de deur ging niet dicht. Dat was wel even een teleurstelling. Dan maar eerst lunchen! En de lunch (met uitzicht op de Maas) smaakte heerlijk. De organisatie bood ons aan dat we een rondvaart konden maken met de Spido door de Rotterdamse havens. Konden we dus toch nog gaan varen! Het was prachtig. Aan boord nog een lekker kopje koffie erbij. Iedereen heeft genoten van deze heerlijke dag!